

Wij, scholieren, studenten, opvoeders, leerkrachten en animatoren uit de sport en sociale sector verzetten ons tegen de huidige oorlogsplannen, made in USA, tegen Irak en andere landen. Deze oorlogen slorpen gigantische financiële middelen op om mensenlevens te vernietigen, terwijl de middelen voor onderwijs en welzijn van onze kinderen hier en elders in de wereld steeds verder achteruit gaan. Wij kiezen voor een andere logica: geen geld meer voor oorlog, maar meer geld voor onderwijs en het welzijn van onze kinderen.

Opdat een andere wereld mogelijk is!

Sinds de verdwijning van het Oostblok in 1989, zijn we getuige van een opflakking van gewapende conflicten en oorlogen in de verste uithoeken van onze wereldbol. Deze trend wordt gedirigeerd door de Verenigde Staten en haar multinationals die zich nieuwe grondstoffen willen toe-eigenen en de wereld rijkdommen naar zich toetrekken.

Om deze oorlogspolitiek te kunnen voeren hebben de Verenigde Staten hun militair budget jaar na jaar verhoogd. Het Amerikaanse oorlogsbudget komt vandaag overeen met 45% van alle militaire uitgaven in de wereld. De VS zijn bereid om 100 miljard dollar uit te geven voor de oorlog in Irak. Dit is drie keer meer dan de hun federale overheid uitgeeft aan het onderwijs voor kinderen beneden de 12 jaar.

Ook in Europa kozen de regeringen het pad van de oorlogen koste van het welzijn en de noden van onze jeugd. Op hetzelfde moment dat men ten strijde trok in Joegoslavië riepen de ministers van onderwijs dat er geen geld meer was voor het onderwijs. Reeds in 1999, werd de Belgische deelname aan de oorlog in de Balkan geschat op 5 miljard oude Belgische frank.

Vandaag willen de Europese ministers de opbouw van Europa gebruiken om hun oorlogspolitiek, made in USA, verder te ontwikkelen. We zullen het militair budget kunnen verhogen en de publieke opinie winnen als we de Europese logica volgen, want zonder verdediging, zal Europa nooit een grootmacht zijn. Verklaarde nog zopas onze Belgische minister van Defensie. De projecten voor de ontwikkeling van een eigen Europees leger en de recente militaire interventies aan de zijde van VS in Irak, Joegoslavië en Afghanistan kunnen onze stellingen alleen maar bevestigen.

Vanaf 1999 kende het militair budget in België opnieuw een verhoging. Voor het budget voor onderwijs kunnen we echter niet hetzelfde zeggen. Sinds 1989 is het in verhouding met het BNP blijven dalen. We zijn van 6,8% in 1989 overgegaan naar 4,8% in 1998. Deze daling blijft aanhouden ondanks de vele beloften van herfinanciering. Op geen enkele manier doet noch de Vlaamse als de Waalse minister van onderwijs moeite om de 6000 Franstalige leerkrachten uit het secundair onderwijs of de 1000 Nederlandstalige leerkrachten uit het hoger onderwijs, die in de jaren 1990 ontslagen werden, te vervangen.

Deze benarde financiële situatie zorgt voor een veelheid aan problemen en creëert onzekerheid voor de jongeren op school en voor hun families evenals voor de leerkrach-

ten en de opvoeders. Overbevolkte klassen, te weinig didactisch materiaal, schoolgebouwen worden aan hun lot overgelaten en zijn in slechte staat, onvoldoende of onbestaande sportinfrastructuur met als gevolg een slechte lichamelijke conditie van onze kinderen.

Deze voortdurende onzekerheid en het ontbreken aan financiële middelen heeft rampzalige gevolgen bij onze kinderen zowel op psychisch als op fysisch vlak en leidt dikwijls tot het ongepast toedienen van medicamenten. Medicalisering als oplossing voor de sociale problemen in de maatschappij. In Vlaanderen eindigt 1 kind op 3 uit een achtergesteld milieu in het bijzonder onderwijs, vaak met het etiket van licht mentaal gehandicapte of als een kind met gedragsstoornissen.

Deze trend zien we niet alleen in België. In Frankrijk bijvoorbeeld schat men het aantal depressieve kinderen op 400.000. Zelfdoding is bij jongeren tussen 15 en 24 jaar de tweede doodsoorzaak. Steeds meer kinderen worden bestempeld als hyperkinetisch (ADHD). In de VS bereikt hun aantal 9 miljoen. Tot nu toe hebben de autoriteiten het sociale karakter van het probleem niet willen inzien. Ze individualiseren en medicaliseren het probleem: zij bestrijden steeds de symptomen en nooit de oorzaken. Zo komt de integrale kost ten laste van de families en ontdoen ze zich tegelijkertijd van hun verantwoordelijkheid.

Deze situatie treft alle kinderen, maar voornamelijk kinderen uit sociale achtergestelde gezinnen en meer specifiek uit de immigratie. Enquêtes hebben aangetoond dat ook de kloof tussen scholen in rijke wijken en die in de volkswijken steeds groter wordt, of de kloof tussen de elitescholen uit het algemeen onderwijs en de scholen uit het professioneel onderwijs.

Wij vragen een strikte beperking van de militaire uitgaven en een verhoging van de budgetten voor het onderwijs. We willen een terugkeer naar de situatie zoals we die kenden in de jaren '80, waarbij het budget voor onderwijs 7% van het BNP bedroeg. Dit is een minimum om te kunnen beantwoorden aan de individuele en collectieve noden van de jeugd. Dit geld is nodig om een onderwijs met hoge kwaliteit uit te bouwen, dat rekening houdt met de integrale, cognitieve, psychische en lichamelijke ontwikkeling van ieder kind.

Indien u graag meer informatie wenst in verband met ons platform of de activiteiten die wij organiseren of indien u wilt reageren op deze brief dan kunt u dit doen via onze website:

www.firegym.be of via e-mail info@firegym.be

International Peace Race Baghdad 2003

**Sportcentrum Fire Gym maakt zich andermaal klaar
om naar Irak te gaan**

Bescherm de 30 sporters van Fire Gym in Irak!

300 kindertekeningen, 300 ballen,

5.000 potloden voor de Irakese kinderen!

Geen geld voor oorlog in Irak of elders,

Meer geld voor onderwijs en het welzijn van het kind!



Als gevolg van onze eerste reis naar Bagdad in december 2002, zijn we uitgenodigd door de Irakese jongerenorganisatie Nasyo om deel te nemen aan een Internationale vredesloop in Bagdad van 17 tot 22/27 februari 2003.

Tevens richten wij een oproep aan de gehele Belgische bevolking om het

Irakese volk te helpen. En het is hoog tijd. Een gruwelijke oorlog zal plaatsvinden en duizenden mensen zullen waarschijnlijk omkomen. De ploeg van Fire Gym blijft hoop op vrede koesteren, hoe klein deze vandaag dan ook mag zijn. Maar de Irakese bevolking heeft nood aan onze steun en rekt op ons om deze barbarij te stoppen.



www.firegym.be

info@firegym.be

Op uitnodiging van de Irakezen zal een nieuwe brigade van 30 jongeren naar Bagdad vertrekken om deel te nemen aan een Internationale Vredesloop en een fakkeltocht. Wij verzamelen medicamenten, school- en sportmateriaal. Wij wensen 300 kindertekeningen, 300 ballen en 5000 potloden te overhandigen. Wij vragen de steun, de solidariteit en de bescherming van de gehele Belgische bevolking. Wij trekken ons ook op aan de positieve reacties die we van een gedeelte van de bevolking en de pers bekwamen. Elkeen die een concrete daad van solidariteit wil stellen, kan via onze site een aanvraag richten om zich te verbroederen met een schoolklas, universiteitsfaculteit, sportzaal, etc... en dit in samenwerking met de Irakese jongerenorganisatie Nasyo.



Laat het weten aan info@firegym.be (aanklikken om een mailformulier te activeren).

Ik wil:

-(aantal) potloden inzamelen
- geneesmiddelen inzamelen
- tekeningen opsturen
- een verbroedering organiseren met een Iraakse school
- een vredesloop organiseren
- financieel mijn steentje bijdragen en €.....,..... storten op rek. nr. 210-0552848-97
- de oproep voor de bescherming van de delegatie (zie site: www.peacerace.be) in eigen naam naar de eerste minister Verhofstad versturen
- het dagboek van de delegatie volgen. Je mag het opsturen naar het volgende E-mail adres:

Naam:

Voornaam:

Adres:

E-mail:

Terug te sturen naar Fire gym, August Hainautstraat 48C – 1090 Jette – E-mail: info@firegym.be

Geen geld voor oorlog in Irak of elders

Meer geld voor onderwijs en welzijn van het kind

www.firegym.be
info@firegym.be